

## Gud bor i os

Matt. 27:51

”Og se, forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst”.

Dette skete, da Jesus døde, og det vender vi tilbage til. Først skal vi kigge på, hvad Kristus gjorde, da Han var genopstået.

John. 20:22

Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde: »Modtag Helligånden! Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt.«

Men hvordan kan vi modtage Guds Ånd, det kan vi, fordi vi er rensset med blodet. Skal vi gøre noget for at modtage Helligånden? - absolut ikke. Men vi skal forstå, hvilken magt det er, som bor i os.

Ef. 1:19-22

”Og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan, ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende”.

Den Ånd, som har taget bolig i os ved troen, var den magt, som virkede i Kristus, da Han blev opvakt, men ikke kun det: Den satte Ham også i det himmelske ved Guds højre hånd.

På korset skabte Gud fred med os og Han sluttede en fredspagt med os.

Ez. 37:27

J”eg slutter en fredspagt med dem; det skal være en evig pagt. Jeg gør dem talrige, og jeg giver dem min helligdom for evigt. Min bolig skal være hos dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk”.

Og det var netop det, der skete, da forhængen blev flænget: Guds Ånd tog bolig i os - Han havde lavede et ny tempel og oprejste det på 3 dage.

1. kor. 3:16

“Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i jer?”

Men hvad betyder det for os, at Han lever i os? - først bliver vi nødt til at kigge på, at vi er sat i himlen med Kristus og det er nu Hans Ånd, Helligånden, der lever i os.

Der står skrevet, at vi skal søge det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Vi skal tænke på det, som er i himlen - ikke på det jordiske, men hvorfor? Fordi vi er døde og oprejst til at sidde med Kristus i himlen. Guds Ånd lever i os her på jorden.

Vores problem er, at vi holder fast i, at vi lever vores liv her på jorden, men det gør vi ikke! - det gør Helligånden. Og hvilken kraft der lever i os: Ånden der kan opvække døde og sætte dem i himlen.

Det er vigtigt, at vi tror på, at Gud har friet os ud af mørkets magt og flyttet os over i Jesu rige (Kol. 1:14). Jesus siger selv, at verden ikke er Hans rige.

På Pinsedagen blev apostlene fyldt med Helligånden - tegnet på dette var tungetale. Men hvordan bliver vi fyldt med Helligånden? - det gør vi ved at tro på skriften, som fortæller os, at når Jesus har taget sæde ved siden af Gud, får han Helligånden og den udøser Han over os, eller rettere sagt: det HAR Han gjort. Tror du på, at Jesus sidder ved Guds højre hånd? Så må du også tro, at Han har udøst Helligånden over dig, du har Gud boede i dig - ved Helligåndens kraft. Når vi møder modstand, har vi al den kraft, vi behøver, for at modstå det.

Vi har fået en ny pagt - i den gamle pagt var Gud med og for sit

folk - i den nye pagt er Han også i os. Når vi tror på, at Helligånden bor i os, vil vi aldrig kigge på os selv, når vi står overfor udfordringer. Vi vil ikke tale om, at vi mangler kraft eller evner - vi vil kigge på Jesus Kristus, der sidder i himlen og som har udøst Helligånden over os. Tror vi på, at Helligånden har taget bolig i os, så ved vi, at intet er umuligt for os, der tror.

Gud har planlagt, at de troende skal have Ham boende i sig ved Helligåndens kraft og når Gud er i en person, er intet umuligt for denne person.

Vi skal tro på, at Gud bor i os ved Helligåndens kraft - og hvad, vi har brug for i en given situation, er til rådighed, for Gud selv har taget bolig i os.

Vi skal ikke nøjes med at have en oplevelse med Helligåndens kraft engang imellem, vi skal forvente det hver dag - for Gud bor i dig.

Undervisning v/Stephanie (27.10.19)